

# LESBRIEVEN

LESBRIEF 4:

## UITVINDERSWEDSTRIJD



AVONTURENPAKKET

DE UITVINDERS EN HET  
VERBORGEN OOG

# DE UITVINDERS EN HET VERBORGEN OOG

*Het schip van De Uitvinders is op weg naar de wereldtentoonstelling in Sjanghai. In een logboek brengt de kapitein verslag uit van zijn belevenissen. En hij vraagt jonge uitvinders om hem te helpen! Hoe dat zit lees je in onderstaand verhaal.*

Door alle avonturen op zee, zouden we bijna vergeten waarom we op weg zijn. Daarom zal ik nog eens vertellen over dit schip, de bijzondere reis en haar lading. Er zijn maar weinig mensen die weten van het bestaan van het genootschap van uitvinders. De leden werken in het geheim aan uitvindingen die de wereld verbeteren... of leuker maken.

Het genootschap heeft iets slims bedacht om de nieuwste uitvindingen op een speciale manier aan de hele wereld te presenteren. Ze gaan naar de wereldtentoonstelling! Daar laten verschillende landen zien wat ze allemaal kunnen en waar ze goed in zijn. Er komen altijd een heleboel mensen van over de hele wereld kijken. Dit is dus dé kans om de uitvindingen in een klap wereldberoemd te maken. En daarom zijn we nu op weg, met aan boord van ons schip een heleboel geheime uitvindingen.

Je zult dus wel begrijpen dat ik, de kapitein, het ontzettend druk heb gehad. Er moest een speciaal schip worden gebouwd waarin alle uitvindingen pasten. Ze zijn in speciale scheepskisten verpakt. Dat is een hele operatie kan ik jullie vertellen. En het moest natuurlijk allemaal in het grootste geheim gebeuren.

Een paar maanden geleden werd ons geheim bijna ontdekt. We waren druk aan het werk op de scheepswerf, toen er een klein roeibootje aan land probeerde te komen. Gelukkig stond op dat moment de stuurman op wacht. In het bootje zaten een stel jongelui die op verkenner-kamp waren.

Onderweg was hun bootje lek geslagen. Wat moest ik doen? Ze wegsturen? Dat kon ik natuurlijk niet maken. Als zeeman moet je je houden aan de erecode; "help altijd andere zeelui die in nood zijn". Daarom heb ik die jongelui geholpen. De scheepsbouwers repareerden het kleine roeibootje terwijl de jongelui op de scheepswerf een kop chocolademelk dronken. Maar toen ik even werd weggeroepen, voor belangrijke zaken, zijn ze stiekem rond gaan neuzen. Joost mag weten welke geheime uitvindingen ze allemaal hebben ontdekt.

Het bracht me op een idee. Een briljant idee, al zeg ik het zelf. Ik heb die jongelui gevraagd om zelf een uitvinding te bedenken die de wereld verbetert... of eentje die de wereld leuker maakt.

En nu ben ik reuze benieuwd of er al nieuwe uitvindingen zijn bedacht. Zet jouw uitvinding daarom op de website van de Uitvinders en werf zo veel mogelijk stemmen voor jouw eigen idee. Ik hoop dat het zo goed is dat ik jouw uitvinding kan meenemen op mijn volgende reis!

## **DE OPDRACHT VAN DE UITVINDERS**

**Bedenk een uitvinding die de wereld verbetert of die de wereld leuker maakt.**



## COLOFON

Colofon

Uitgave 2016 Stichting de Uitvinders | [www.deuitvinders.com](http://www.deuitvinders.com)

Concept en realisatie

Atelier Vrijdag

Uit deze publicatie mag niets worden gekopieerd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van De Uitvinders